

Grundtvig-arkivet fasc.: 114.

Registreret af: KTD. / 195 .

Evt. enhedens nr.: 114.V.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

"Om den sande Christendom"

Antal sider: 14.

Antal blade: 7 (3½ upag.læg).

Format: kvart.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Klippan  
1824

7. Ms.' første linie: overskriften.

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): ...

8. Ms.' sidste linie: alle disse kloge og  
lærde Folks (opgivet)

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:  
se Th M IV og V.

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:  
431 og 438.

Indholdsregist:

Har tit stræbt at oplyse det dobbeltspørgsmål (den sande kristendom - kristendommens sandhed), der med flid sammenblandes af de teologer, der har mistanke om, at de ikke er kristne (1), skønt det er let at besvare. Også en god formodning om, at kristendommen dog nok er sandhed, kan begrunde, at man uden vished kalder sig kristen. Men også denne formodning må gælde den virkelige kristendom og ikke navnet eller en falsk kristendom - må gælde den af fædrene og i det hele af erfaringen anbefalede kristendom.

Affattelsestid: på grund af papiret tidligst 5. maj 1825. Senest 30. juli 1825 (den mageløse opdagelse). Antagelig efter arbejdet med "Om Natur og Aabenbaring": i maj-juni og før arbejdet med "Om Christendommens Tro-Værdighed", der opstilles som "et ganske eget spørgsmaal" US IV s. 450 (1. stk. af "Om den sande Christendom"). Synes at være et forlæg til

1. stk., jf. "Formodningen" om kristendommen som sandhed og  
"Erfaringens store Vidnesbyrd til Christendommens Fordeel" U S  
IV s. 445. Om dobbeltspørgsmålet se s. 450.

Resultat: omkring 1. juli 1825.